

Skolelederberetning

Hej

Jeg vil begynde skolelederens beretning med at præsentere mig selv, da det måske ikke er alle der kender mig. Jeg hedder René Brændstrup og har været lærer her i 6 år, hvor jeg primært underviser de ældste elever og roder med IT. Siden 1. maj har jeg været konstitueret skoleleder og det forventer jeg at være frem til august.

Det sidste godt og vel et år har rigtig meget stået i Coronaens tegn. Vi har af to omgange været lukket ned pga. generel samfundssmitte. Sidste forår var bh.klasse-3. klasse hjemsendt 4 uger og 4.-9. klasse i 8 uger. Henover vinteren var bh.klasse-4. klasse hjemsendt 7 uger og 5.-8. klasse ca. 20 uger. Hele børnehaven var lukket sidste forår og i dette forår var en stor del af børnehaven også lukket en periode pga. et enkelt smittetilfælde.

Vi har alle lært hvad fjernundervisning og Zoom er. Alle klasser har prøvet at tale sammen via iPad og computer og jo ældre eleverne er, jo mere har de selv kunnet navigere i det hele, mens de mindste skulle have hjælp af far og mor. Vi synes selv vi har kunnet klare den faglige del ganske udmærket på denne måde, men er alle glade for at have eleverne tilbage på skolen og i klasserne.

Det vi føler har lidt allermest det sidste år er det sociale. Vi plejer at være en skole der vægter det sociale højt. Vi plejer at være stolte af morgensamling, hvor alle elever blandes og lærer hinanden at kende. Af vores motionsdøgn, hvor vi kan sende trætte børn hjem på efterårsferie, børnejulefrokost, hvor de store er med til at lære de små at tage fra buffet og spise traditionel julemad. Op til vinterferien plejer vi alle at bruge 2 uger på sammen, store og små at lave teater for jer alle. Alt dette og meget til er i år aflyst og vi har et stort arbejde med at få skolen svejset sammen på kryds og tværs igen. Også i det små i hverdagen mangler vi at kunne blande vores klasser. Med co-teaching har flere klasser nogle timer været blandet så vi kunne gøre mere for den enkelte. Vores ordblinde var vi begyndt med fælles indsatser på tværs af klasserne, som nu er på stand by. I frikvartererne må eleverne ikke hygge med kammeraterne i de andre klasser. Vi glæder os alle til næste skoleår igen at kunne få sat fuld blus på sammenholdet på tværs af hele skolen.

I det mere nære har vi også set at det sociale har lidt derhjemme foran skærmen. Efter for de store under en md. i skole og et par ekstra uger hver anden uge er det for mange elever stadig ikke helt det samme at være afsted. For mange var det overvældende med alle de andre mennesker og al den larm, selv i et stille klasseværelse. Vi skulle alle igen lære hvordan vi går normalt i skole, bl.a. derfor er vores skema ikke det samme endnu. Vi har færre timer end før jul, til gengæld med flere voksne i timerne til at hjælpe med både det sociale og det faglige. Langsomt kan vi nærme os en dagligdag, men vi skal stadig vaske hænder, spritte af og holde afstand.

9. klasserne er lige nu i fuld gang med deres prøver. De skriftlige var ovre i starten af maj og lige i dag begynder den mundtlige termin officielt, men da der kun er 2 mundtlige prøver i år går der lige lidt før vi begynder. Endnu kender vi ingen af resultaterne, men vi glæder os til at evaluere med de unge mennesker, hvordan det er gået inden vi onsdag før ferien sender dem godt videre til dimission med deres forældre.

Tror det var alt for nu. Har ladet mig fortælle at der så er mulighed for at stille spørgsmål.